

# ¿QUÉ PASAR?

Elke maand spot Pasar voor jou de leukste nieuwigheden, praktische apps en websites, interessante boeken en hebbedingen.

## Lyon loont de moeite



In dit nummer van Pasar ontdek je dat Nancy en Metz een stop waard zijn onderweg naar het zuiden (blz. 76), maar ook een omweg naar Lyon (foto) loont de moeite: de Franse stad werd tijdens de World Travel Awards bekroond tot beste citytripbestemming van Europa. De stemmers zwichtten voor de rijke geschiedenis van de stad en het bijbehorende Unesco-werelderfgoed, de typisch Franse gastronomie en goed gevulde cultuuragenda.

## CIJFER VAN DE MAAND

# 10.000

Zoveel mensen zochten in juli en augustus naar een camper te huur op [www.goboony.nl](http://www.goboony.nl). Op die site verhuren campereigenaars hun eigen kampeervoertuig: zij verdienen een deel van hun kosten terug, en jonge gezinnen of koppeltjes hoeven niet te wachten tot ze er zelf één kunnen betalen om op reis te vertrekken. Steeds meer avonturiers dromen namelijk van een trip met een camper of caravan. Jij ook? **Inspiratie vind je volgende maand in onze gratis kampeerbijlage!**

## Parijs à bicyclette

Parijs fietsonvriendelijk? Vergeet het. De lichtstad is helemaal mee. Vorig jaar alleen al legde ze 700 kilometer fietspaden aan en op 1.500 plekken vind je de huurfietsen van Velib. In dit eerste gidsje stelt Patrick van der Doef drie fietstochten voor. Van authentiek en trendy (6,5 km) over het Quartier Latin en het Parc de la Villette (9,5 km) tot een architectuurroute tussen neoclassicisme en modernisme (20 km). Patrick zet er niet alleen leuke cafés en eetadressen bij, met een hartje signaleert hij ook de plekken waarvoor hij is gevallen als een blok. Degelijke kaartjes ook. Wordt vervolgd. **Ontdek Parijs op de fiets – Deel 1 – € 17,50 – Uitgeverij Pirola.**



## Parijs à la carte

Zeven wijken, meer dan honderd eetadressen. Kom ons niet vertellen dat Luc Hoornaert op zijn honger bleef zitten in de wereldhoofdstad van de gastronomie. Hij typeert niet alleen chef, keuken en kader, hij wijst je telkens ook de weg naar het topgerecht op elke kaart. Wij gingen al likkebaarden bij de *pigeon au foie gras* met *jus à la moutarde violette* en *jeunes légumes aux herbes* van chef Denis Groison, eigenaar van Le Mazeny. En wees gerust, Luc ziet breder dan de Franse keuken. Hij smult multicultureel met een fijne neus voor stijlvolle, ietwat gesofisticeerde zaken. De foto's van Kris Vlegels geven vast de doorslag bij jouw keuze. **Must Eat Parijs – € 24,99 – Lannoo.**



## Marjoleins Berlijn

Het begon met een stage in 2006 en meteen was ze verkocht. Na een jaar begon Marjolein van der Kolk met een blog over alles wat haar verbaasde, opviel en verwonderde in de stad. Daar heeft ze nu een boek van gemaakt, met heel veel korte stukjes over de plekken die ze doorheen de jaren ontdekte. Ook heel veel foto's die ze zelf maakte. Details vaak die de veelzijdige sfeer van Berlijn schetsen. Zijn haar keuzes eigenzinnig en erg persoonlijk, de indeling van haar boek is dat ook. Zo helpen *Grenzeloze vrijheid* of *De charme der seizoenen* als titels voor hoofdstukken je niet meteen je te oriënteren in de stad. Het heeft vast met die blog te maken. Daarmee kan je elke dag alle kanten op. **Mijn Berlijn – € 19,99 – Xander uitgevers.**

## XL diamant voor Antwerpen

Het Havenhuis, het nieuwste landmark langs de Antwerpse skyline, steekt ieders ogen uit. Boven op de oude brandweerkazerne ontwierp architecte Zaha Hadid een spectaculaire hedendaagse opbouw die als een snedig luchtschip de toekomst tegemoet schiet. Zon en water weerspiegelen in de eindeloze facetten van het glazen oppervlak. De verwijzing naar Antwerpen-diamantstad is gauw gemaakt. Beetje raar van ver, maar van dichtbij werkt de combinatie oud en nieuw wonderwel. Zaha Hadid overleed begin dit jaar heel onverwacht. Het plein voor het Havenhuis werd daarom pas omgedoopt tot Zaha Hadidplein. Op werkdagen loopt in het atrium nog tot 19 december een gratis tentoonstelling over haar werk. Wil je dit stuk pronkarchitectuur van binnenuit beleven, sluit dan aan bij een groepsbezoek buiten de kantooruren op woensdag, zaterdag en zondag. Kinderen kunnen mee vanaf 6 jaar. Denk er ook aan dat je nogal wat trappen zal belopen. Je betaalt tien euro.



## De vriendelijkste stad van Europa

Om de drie jaar onderzoekt de Europese Commissie de kwaliteit van het leven in Europese steden. Dat doen ze met een grootschalige rondvraag bij de inwoners. Onderwerpen als veiligheid, tewerkstelling, de staat van de gebouwen en de hoeveelheid groen komen aan bod. Uit de rondvraag is gebleken dat inwoners van kleinere steden over het algemeen gelukkiger zijn dan de bewoners van grootsteden. Met als resultaat dat ze er ook vriendelijker zijn tegen toeristen. De vriendelijkste vakantiestad van Europa is het Deense Aalborg, gevolgd door Kopenhagen. Pas op de vijftiende plaats komen we de eerste Belgische stad tegen: Antwerpen.

>> Zin in een originele citytrip Antwerpen?

Blader snel naar blz. 61.

