

THINK SMART, LOOK AMAZING

Januari 2018

marie claire

WIN
EEN REIS
NAAR
CURAÇAO
KIJK SNEL OP
P. 133



BON VOYAGE!



MARJOLEIN VAN DER KOLK (30)
OPRICHTSTER VAN REISGIDS
BERLIJN-BLOG.NL

70.000 bezoekers per maand,
33k volgers op social media



“Soms heb ik heimwee naar de Nederlandse stranden”

Travelhack: plan je reis rondom een evenement. Het filmfestival Berlinale in februari, bijvoorbeeld, met arthouse films, lezingen, evenementen en feestjes. Zo wordt je citytrip nóg intenser en leuker.

In de zomer over de landingsbaan van een oud vliegveld fietsen, als de zon ondergaat. Dat is zo'n typisch Berlijn-moment waarop ik even extra veel van deze stad houd. Ik woon en blog hier nu al vanaf mijn studententijd – in totaal zo'n zeven jaar – en nog steeds blijft Berlijn me verwonderen. Het is ruim en mysterieus en zit vol verrassingen en oude locaties die een tweede leven hebben gekregen. Zoals park Tempelhof, het tot park omgetoverde vliegveld. Of KINDL gallery: een museum met moderne kunst dat gevestigd is in een oude brouwerij. De sfeer van creativiteit en vrijheid die de val van de Berlijnse muur met zich meebracht hangt nog overal, dat maakt Berlijn voor mij uniek. Ik heb er al een compleet boek over geschreven, *Mijn Berlijn*, maar ik blijf nieuwe dingen ontdekken om over te bloggen. Misschien maak ik op een dag nog wel een fotoboek of -tentoonstelling, waarvoor ik Berlijners portretteer. Dat lijkt me fantastisch. Ik zie mezelf hier rustig bejaard worden, zoveel houd ik van deze stad en het

leven dat ik hier heb opgebouwd. Ik ben getrouwd, werk als marketingmanager bij een internationaal softwarebedrijf en heb een fijne vriendenkring. Af en toe heb ik heimwee, naar de Nederlandse stranden, mijn vrienden en familie. Maar gelukkig woon ik dichtbij genoeg om even langs te gaan als het gemis té groot wordt. De kans dat ik terug ga naar Nederland is waarschijnlijk net zo klein als de kans dat ik me ooit langer dan een paar maanden in een ander land zal settelen. Mijn Kaapstad of Mijn Praag zal er dan ook niet komen. Reizen is leuk, zolang ik maar thuis kan komen in Berlijn! Dat is allesbehalve saai. De stad ontwikkelt zich continu en er zijn altijd weer nieuwe adresjes om te ontdekken. Ook zo leuk: Berlijn verandert extreem met de seizoenen mee, qua sfeer én weer. Mocht je deze winter die kant op gaan, beklim dan zeker de Siegessäule: vanaf deze overwinningstool is het uitzicht over een besneeuwd Berlijn ongelooflijk mooi.